



Reisverslag

Fun in Spanje 21 juli t/m 30 juli 2022





Inleiding

Op 21 juli 2022 vertrok onze groep naar Lloret de Mar, Spanje. Wij verbleven op in Hotel GHT Aquarium en Spa. Onze groep bestond uit Damian, Gino, Donny, Jeffrey, Remon, Kimberly, Jarno, Nina, Henry, Stefan en Tyrone. Als begeleiders waren Leon, Jos, Jac en Rabia mee.



Dag 1 – Donderdag 21 juli 2022

Vanuit alle hoeken van het land vertrokken de gasten en begeleiders naar Siza de buitenplaats in Arnhem! Om iets voor 9 vertrokken wij met een aangename temperatuur richting ons overnachtingshotel in Macon. Onderweg werden België en Luxemburg doorkruist en na enkele tussenstops werd het warme Franse Macon bereikt.



In ons knusse Kyriad hotel werden de kamers verdeeld. Na de lange reis werd de Buffalo Grill leeggegeten. De burgers, kip en vooral desserts smaakten uitstekend. Om 23.00 uur zocht iedereen langzaam zijn warme kamer op, om alvast te dromen van de Spaanse zon!





Dag 2 – Vrijdag 22 juli 2022



Na een korte/warme nacht, waren wij allemaal rond 07:00 uur wakker. Eerst heerlijk wakker worden en of douchen, waarnaar we lekker gingen ontbijten beneden. De croissantjes, eitjes en koffie en thee vlogen over de tafels. Om 9 uur werden de bussen weer volgeladen en gingen en wij nog even snel nog wat drinken en lekkers halen bij de plaatselijke Lidl (jaaa, ook hier zit een Lidl).

Na het boodschappen doen, weer de weg op, richting het mooie Spanje! In de bus van Leon was het weer een feestje, leuke muziek aan en lekker meebleren! Nog geen uur later stonden we al in de eerste en hopelijk laatste file. Maaaaar, daar waren wij ook zo weer uit gelukkig. Onderweg was het warm, heel warm! De 40 graden werd ergens onderweg bij Montpellier aangetikt. Regelmatig even naar buiten was dan ook niet altijd een pretje, maar er moest toch geplast en ook getankt worden.





Rond 17:45 uur kwamen wij dan eindelijk bij het hotel aan, na lang wachten (want ja 10 kamer en 15 personen duurt wel even met inchecken) konden wij naar onze kamers en maakte wij ons heel snel klaar om nog snel een duik te nemen in het zwembad. Daarna was het alweer tijd om te gaan avond eten. En wat hebben wij genoten van het eten! Sommige gingen zelfs voor een tweede of derde ronde! Nadat iedereen 2 uur heeft kunnen uitbuiken was het tijd voor een drankje. En wat waren die lekker zeg.

Rond 23:00 uur gingen de eerste mensen alweer naar hun kamers om nog verder te "chillen" of te gaan slapen. De rest genoot nog even van het terras en volgde niet veel later. Het was een drukke en warme dag, met veel indrukken!

Maar we waren in Spanje, en daar ging het om!



Dag 3 – Zaterdag 23 juli 2022

Gooooeeedeemorgeenn!

De dag begon alweer lekker warm. Nadat iedereen uit hun diepe slaap ontwaakte gingen we lekker ontbijten. En wat waren er allemaal lekkere dingen zeg! Gebakken ei, scrambled egg, mini burgers, fruit, salades, vleeswaren, heerlijke broodjes en vele andere dingen werden naar binnen gewerkt! Na het eten legden wij de keuze wat we gingen doen vandaag bij onze gasten. Een deel van de groep wou graag de straatjes om het hotel verkennen, om souvenirs en andere dingetjes te kopen, een ander deel wou graag wandelen langs de fantastische kust aan de Costa Brava.



Leon begon met de boys: Donny, Damian, Gino en Stefan Lloret te verkennen. Rabia ging als 2e groep ook shoppen, met Kimberley, Nina, Jarno, Tyrone en Remon. Hendri bleef lekker in het hotel en genoot van alles wat hij zag. Jos, Jac en Jeffrey (de 3 j's) gingen op wandeltocht! We besloten met de 2 shopgroepen om heerlijk te lunchen. De calimares en pizza's werden heerlijk genuttigd. De 3j's genoten van een broodje tonijn onderweg.

Na de lunch zochten wij het ruime sop van het zwembad op. Wat een genot om de vreugde en het plezier van onze gasten en begeleiders te zien! Ondertussen had Leon al een lekker waterijsje geregeld voor iedereen, want van gezellig bommetjes maken en overgooien met de bal krijg je het wel warm van. Druppelende wijs gingen iedereen om en om naar de kamers om zich te douchen, om te kleden en klaar te maken voor het diner.



Nina en Jarno namen ondertussen nog een heerlijke duik in het zwembad. Lekker genieten! Ondertussen was het 20:00 uur, tijd voor het avondeten. Gruppa, Gruppa, wij mochten langs de lange rij, om bij binnenkomst aan te schuiven bij de voor ons gedekte tafels!

Na het eten was het natuurlijk tijd voor de wedstrijd Frankrijk – Nederland, vrouwenvoetbal. Alle jongens zaten met spanning te kijken naar de wedstrijd. Remon hoorde ondertussen dat er kinderdisco was en vroem, weg was hij! Ondertussen was het rust bij de wedstrijd, genoeg kansen maar in de eerste helft is er niet gescoord helaas. Donny had z'n bed al lekker opgezocht ondertussen.



Helaas werd er in de 2e helft ook niet gescoord, en bleek Frankrijk naar verlenging toch te sterk voor de Oranje Leeuwinnen. Even was er teleurstelling, maar bij de gedachte aan de komende dagen vakantie, werd dit snel omgeuild voor enthousiasme!

Om 23:30 uur was het afgelopen en zocht iedereen rustig zijn of haar bedje op, om te dromen van wat er nog komen gaat!



Dag 4 – Zondag 24 juli 2022



Het was vandaag een lekkere rustdag 2.0. Toch ging Jeffrey gezellig met Jos wandelen naar Blanes. En weer terug nog! Jac had ook gezellig mensen mee naar het strand: Nina, Jarno en Remon vergezelden hem! Jarno nam een duik in de Middellandse zee. De rest ging weer lekker zwemmen en chillen! De eerste vriendschappen werden gemaakt met Nederlandse en Belgische gezinnen.

Vandaag kozen wij voor de lunch het barretje bij het zwembad, lekkere patatjes met een hamburger, hotdog of kipnuggets. Na de lunch gingen wij weer lekker zwemmen, en ondertussen kozen enkele gasten en ook begeleiders een echte Spaanse gewoonte in ere te herstellen, een Siësta houden (een uurtje of 2 lekker rusten op de kamer).

Om 16:30 uur waren Jos en Jeffrey weer terug, 14 km gewandeld, knap hoor!!!!!!



Aan het eind van de middag had het animatieteam een spelletje waterpolo geregeld. Uiteraard deden Donny, Damian, Remon en Jarno ook mee. En wat spelen ze fanatiek mee! Een paar prachtige goals en aanvallen verder, werd het tijd voor ieder om zicht te douchen en verkleden, want zoals altijd stond om 20.00 uur het diner voor ons klaar!



Na het avondeten konden wij nog even kiezen; lekker rustig bij het zwembad zitten of even nog gezellig naar de winkeltjes. De mensen die Lloret in gingen om te shoppen met Leon, Rabia en Jos kwamen met fantastische dingen terug. Kimberley kwam met een leuke handdoek terug, Remon met een ketting met het Beat it plaatje van Michael Jackson erop. Tyrone had mooie kledingpakken gekocht en een pet, en zo konden we nog wel even doorgaan. Leon twijfelde of de bus groot genoeg was na al dat geshop!

Het animatieteam vond dat het tijd vooorr.... KARAOKEEEEE. Donny, Jarno, Damian en Nina waren niet weg te slaan. Remon danste op Tarkan, Donny rapte fantastisch, Jarno en Nina dansten geweldig. Jos stond te genieten, en legde alles vast op film. Ook Gino genoot zichtbaar! Om 23:00 uur was het helaas alweer afgelopen en hebben wij nog gezellig buiten gezeten en nagepraat over deze "rustdag". Rond middernacht ging iedereen lekker naar bed. Dromen over een mooie dag morgen.



Dag 5 – Maandag 25 juli 2022

De dag begon weer met een stevig ontbijtje, want vandaag stond er een mooie boottocht op de planning. Om 11:00 uur stond iedereen netjes bij het zwembad om weg te gaan. Allemaal goed ingesmeerd en helemaal klaar voor een geweldige dag. Helaas bleven Leon, Kimberley en Rabia bij het hotel. Kimberley heeft een zonneallergie en was flink verbrand, Leon had helaas een sterfgeval in de familie en trok zich even terug in zijn kamer.



Terwijl de rest van de groep heerlijk genoot van een dagje Tossa del Mar, brachten Rabia, Kimberley en Leon een bezoekje aan het eettentje tegenover ons hotel om te lunchen. De halve kippen aan spit, en broodjes waren heerlijk. De rest van de groep lunchten, pakten een terrasje en beklommen in Tossa del Mar de kustrotsen om te genieten van het uitzicht. De boottocht vanaf het strand was geweldig, benedendeks kon je de vissen zien zwemmen. Bovendien was het warm, maar heerlijk genieten door het windje wat door de haren raasde.





Rond 18:30 uur was de groep weer terug, en zochten wij allemaal nog even verkoeling in het zwembad. De geweldige badmeester deed daar nog even een emmer op zijn hoofd, zodat we stiekem een groepsbommetje konden maken!

Na het avondeten was het tijd voor BINGOOO. Helaas deden ze maar 1 ronde, maar het was wel gezellig. Meedoen is belangrijker dan winnen, toch? Damian dacht daar anders over en was teleurgesteld, maar met een drankje werd de dag toch positief afgesloten!

Na alle indrukken van vandaag gingen wij rond middernacht slapen en zochten we de airco op van onze geweldige hotelkamers.



Dag 6 – Dinsdag 26 juli 2022



Vandaag even een rustdag natuurlijk, dus lekker met z'n alle weer ontbeten. Jos, Jac en Jeffrey (de 3 J's) dachten daar anders over en gingen weer lekker wandelen. De rest van de groep startte langzaam op vandaag! Spelletjes werden er gespeeld, door Damian, Donny en Leon, Nina kleurde lekker.

Kimberley, Rabia, Remon, Stefan en Hendri genoten van het zonnetje. Gino zat er lekker bij, en keek toe hoe Donny en Damian Leon constant pestte, met het kaartspelletje pesten!



De rest gingen rond lunchtijd lekker buiten het hotel lunchen. Daarna deden we nog een drankje (koud biertje) op een terrasje tegenover het hotel. Na de lunch zocht iedereen zijn eigen weg. De een rustte wat uit, de andere dook nog even in het zwembad!

Rond 15:30 uur kwamen de 3 J's terug, en Jos dook even lekker het zwembad in. Daarna was het alweer tijd om te douchen en aan te kleden, want ja om 20:00 uur kunnen wij alweer eten! Ook vandaag werd het buffet weer volop bezocht, en werden de buikjes rond gegeten!



Om 21:00 uur was er weer een voetbalwedstrijd, dus Jos en Hendri zaten alweer vol spanning voor de iPad. Nina was al lekker op tijd naar bed gegaan, en hetzelfde geldt voor Donny. De rest dronk nog even gezellig een drankje bij het zwembad, en Tyrone genoot van de goochelshow die binnen bezig was.



Stefan, houdt van de meisjes, en durfde wel aan 2 Franse dames te vragen om een foto! Zo, gezegd, zo gedaan!



Dag 7 – Woensdag 27 juli 2022

Zoals elke dag begonnen we weer goed met een lekker ontbijtje! De voetbal jongens (Jeffrey, Donny, Gino, Henri, Stefan, Jarno, Tyrone, gingen samen met de begeleiders Jos en Leon) zijn optijd weggegaan om een dagje naar Barcelona te gaan, o.a. Camp Nou stond op de planning. Een van de wensen van Jos. Na een lange zoektocht naar een goede parkeerplaats kwamen wij eindelijk aan bij het stadion van FC Barcelona. Na foto's met het standbeeld van Johan (nummer 14), begonnen wij met de virtual tour!



Met een VR bril, legden wij een parcours af waar we eindigden met het clublied van Barca op de middenstip van Camp Nou. Hiernaar werd de mega fanshop bezocht. Bijna iedereen kocht wel iets van de roemruchte Catalaanse club. Na dit bezoek, hadden we de rondleiding nog op het programma. Vele bekers, catacomben, kleedkamers en vooral trappen verder, hadden we een prachtig uitzicht op het hele stadion. Er werd gelachen en volop genoten!



Na het urenlange bezoek aan het stadion van Barca, besloten wij te lunchen vlak bij de parkeergarage waar wij ons busje hadden gestald. Helaas bleek bij terugkomst dat er ingebroken was en er verschillende spullen waren verdwenen. Een illusie armer, maar wel met de ervaring van de grote stad en het doen van aangifte op het drukste plein van Barcelona, vertrokken wij weer richting Lloret! Op de terugweg werd voldoende proviand ingeslagen voor de terugreis naar Nederland, om bij aankomst in het hotel voor het diner nog even het zwembad in te springen!





De rest van de groep (Remon, Damian, Kimberley, Nina, samen met begeleiders Jac en Rabia) zijn een dagje bloemetjes en plantjes kijken in de mooie bloementuin van Blanes. Jardin Botanique gaf ons prachtige foto's! Heerlijk werd er geluncht, en genoten van al het moois wat wij hier konden zien.

Rond 15:30 uur was de groep van de bloementuin alweer terug bij het hotel. Damian en Remon sprongen gelijk het zwembad in, en de meiden zaten lekker te chillen op het terras bij het zwembad.

Na het eten, genoten wij als groep nog van een lekker terrasje, bezocht Remon de kinderdisco, en had Nina voor de boys een drankje besteld (lief he, voor de schrik)! Daarna werd rustig de kamers opgezocht, om de dag nog even goed te verwerken!





Dag 8 – Donderdag 28 juli 2022

Vandaag alweer de laatste dag in Lloret de Mar. Oh wat hebben wij genoten van deze vakantie! Allemaal leuke dingen gedaan en gezien. En vooral veel gezelligheid met z'n allen gehad!

Natuurlijk begon de dag weer met een lekker ontbijtje! En daarna was het tijd om het drinken voor de terugweg te verdelen. Helaas hadden Henri en Stefan geen koelkastje op de kamer, maar gelukkig hadden Rabia en Kimberley nog plek in hun koelkastje, zodat ook de boys koud



drinken voor onderweg bij zich zouden hebben.

Tyrone en Kimberley waren even gezellig praten op de kamer, oohhh hopelijk bloeit er iets moois tussen hen. Zoals altijd deden Jos en Jeffrey nog een "kleine" wandeling! En dook Damian lekker het zwembad in. Leon, Jarno en Gino gingen nog even de winkelstraat door, want ja Jarno moet even een nieuwe

portemonnee

hebben (helaas was deze gestolen in Barcelona).

Leon had ondertussen een tas met allemaal lekkers geregeld voor het personeel van het hotel, om ze te bedanken voor de goede zorg en hoe ze met de groep omgingen. Zoveel liefde en geduld straalde van het personeel af. Jarno gaf deze aan de manager van het hotel!



Voor de laatste lunch in Lloret gaan we buiten het hotel lunchen (met z'n allen!), waar ze allemaal lekkere dingen hadden voor iedereen. De behulpzame medewerkers vonden het geen probleem dat wij met zo'n grote groep kwamen lunchen! Daarna kwamen er 2 vrienden van

Leon nog een paar uurtjes chillen, die waren ook in Spanje op vakantie.

Jarno gooide de vriend van Leon lekker in ons zwembad, zodat ook hij even kon afkoelen.

De meeste gasten pakte daarna hun koffers vast in, of doken voor de laatste keer het zwembad in. Waterpolo werd er nog een keer fanatiek meegespeeld!

Ondertussen was het alweer 20:00 uur, tijd voor het diner! De laatste keer werd extra genoten van al het lekkers wat het hotel ons aanbood! Na het eten stond de Bingo voor de laatste keer op het programma, en Donny won de hoofdprijs, een fles champagne, die hij met liefde aan Rabia gaf. De groep gaf de begeleiders een flesje wijn of wat hondensnoepjes als verrassing voor thuis, als blijk van waardering voor het enthousiasme en bevlogenheid tijdens deze week!

De afspraak was dat we met z'n allen om 23:00 uur naar bed gaan omdat we de volgende dag vroeg op moesten en we weer terug richting Nederland zouden gaan!





Dag 9 – Vrijdag 29 juli 2022

Het was heel vroeg vanochtend, want ja het was tijd om naar Frankrijk te rijden. Om 08:00 uur stipt zaten we allemaal aan het ontbijt. Om 08:30 uur waren de meesten klaar, dus dan was het tijd om de kamers te laten controleren door de begeleiding en daarna met de koffers en tassen naar beneden te gaan.



Iedereen heeft nog afscheid genomen van de andere Nederlandse en Belgische gasten die ook in het hotel verbleven. Heel leuk dat zij voor ons nog even vroeg uit bed kwamen, om ons uit te zwaaien.

Onderweg viel er af en toe een buitje, en was het heel druk! Tussen Orange en Valance, vielen we van file en file. Om 15.30 werd besloten om gebruik te maken van de drukste McDonalds die ik ooit heb gezien. Samen met verse perziken (stond zelfs een klein marktje op de parkeerplaats langs de Route de Soleil, a7) werd er genoten van deze "ongezonde" hap. Daarnaast kocht Jos en Leon nog wat lekkers voor 's avonds in het hotel, want dat we laat zouden aankomen was inmiddels een feit!



In busje 2 was Henri heerlijk een powernapje aan het doen, en was het heerlijke rustig. En er werd lekker meegezongen met de Hollandse hits die Rabia op had staan in de bus!



Om 20:45 uur kwamen we aan bij het overnachtingshotel. De kamers werden verdeeld, en we genoten samen nog van ons laatste drankje op het terras als groep! Daarna zocht iedereen stap voor stap zijn bedje op!

Dag 10 – Zaterdag 30 juli 2022



De laatste reisdag! Om 7uur ontbijten is voor niemand leuk. Toch lukte het iedereen om op tijd aan tafel te zitten. Het laatste Franse ontbijt werd genuttigd, en om 7.30 werd er koers gezet richting Luxemburg, België en natuurlijk Nederland.



Zonder vertragingen bereikten wij rond het middaguur Luxemburg. Hier werden de laatste inkopen gedaan, een vers broodje genuttigd, en de laatste uren besproken! Veel gasten vielen de laatste uurtjes in slaap en droomden weg over onze geweldige vakantie.

Leon, had inmiddels met alle ouders en begeleiders contact en om stipt 17.00uur konden de gasten hun dierbaren uitgebreid knuffelen. Er werd met een lach en een traan afscheid genomen van elkaar, en iedereen was op weg naar zijn eigen bedje!





Slot

Wat een geweldige groep waren jullie. Stuk voor stuk toppers! Geweldig gelachen, af en toe een traantje gelaten, genoten en vooral heel veel plezier gemaakt. De mooie 10 dagen waren zo voorbij, en helaas moeten de meesten weer een tijdje wachten om op vakantie te kunnen gaan!

Ga vooral zo door! Jullie zijn geweldige mensen met allemaal hun eigen fantastische karakters!

De onderlinge band die jullie met elkaar, maar ook met andere gasten in het hotel (waar ze ook vandaag kwamen) was een geweldige happening! Wees trots op jezelf, en ga altijd uit van eigen kracht!

*Veel knuffels, high-fives en boksen namens de begeleiding:
Leon, Jos, Jac en Rabia!*



